



Gurre Sø

Den korte. Blå rute er 3,5 km.

Den lange. Følg den blå rute langs søen, og fortsæt derefter på den røde rute. I alt 5,0 km.



Gurre Sø er på ca. 200 ha, men kun ca. 4 m dyb. Den ligger i et samlet skovområde på over 1.000 ha bestående af Gurre Vang i syd og Horserød Hegn i nord. Størstedelen er såkaldt beskyttet skov, dvs. der er forbud mod militær-, spejder- og idrætsøvelser.

Historie

"I muld for længe siden Kong Valdemar er lagt - men sælsomt gennem tiden går sagnet om hans jagt; tit korsar arme bonde sig end ved natlig sti, hvor jægere og hunde ham suse vildt forbi".

Den romantik og mystik, der står om navnet Gurre, er skabt af folkeviserne og vore store digtere. Sagnet er knyttet til Valdemar Atterdag og hans elskerinde Tovelille. Det vides, at Valdemar Atterdag opholdt sig meget på Gurre Slot i sine senere år. Her undertegnede han mange kongebreve, og i 1375 døde han på slottet. Tove er også en historisk person, som dog levede langt tidligere, nemlig på Valdemar den Stores tid. Det er således Valdemar den Stores dronning, der var skyld i Toves grusomme død i den overophedede badstue og ikke Valdemar Atterdags dronning. Sagn og folkeviser har imidlertid knyttet Tovelille og Valdemar Atterdag sammen, og de er udødeliggjort af vore digtere. De vil altid høre sammen med Gurre, skønt de fleste af sagnene oprindeligt er knyttet til andre landsdele. Det berømteste sagn er sagnet om Tovelille, hvis ring tryllebandt Kong Valdemar Atterdag så stærkt, at han selv efter hendes død førte hende med sig på sine rejser i en kiste, indtil ringen blev taget af hendes finger og kastet i Gurre Sø.

Da blev Kong Valdemar knyttet så stærkt til stedet, at han selv efter sin død, ifølge et andet sagn, skulle foretage vilde jagter gennem Gurre Vang ved nattetid. Kongen jager på sin sorte ganger med sit halsende hundekobbel. Sagnet fortæller, at portene på den gamle skovridergård Valdemarkslund aldrig måtte være lukket om natten, fordi kong Valdemar med sit følge skulle derigennem.

Gurre Sø nævnes i 1600-tallet blandt kongens fiskesøer, men 1743 blev den henlagt under Kronborg Geværfabrik i Hellebæk. Ejeren af det Schimmelmansske Fideikommis overdrog i 1869 søen til staten, som i dag har ejendomsret til søen og søbredderne hele vejen rundt.

Søen får sit tilløb fra et stort bagland gennem kilder og grøfter. Afløbet finder sted mod vest gennem Gurre Å, hvor der i over 100 år har været stemmeværk. Stien fører i en bro over åen og forløber syd herfor over gamle tørvegrave fra 2. verdenskrig. Stien er på dette stykke etableret som beskæftigelsesarbejde af Helsingør Kommune i samarbejde med Kronborg Skovdistrikt.

Kilde: Naturstyrelsens folder nr. 59.